

de Uitvinder

christelijke kinderdagverblijf buitenschoolse opvang

Floraliastraat 40

5342 BK OSS

T. 0412 - 63 88 15



Kinderen DAAR

Elk kind heeft recht op ontplooiing!

Ieder kind heeft recht op een normaal leven. Op onderdak, voedsel en onderwijs. Helaas is dit voor heel veel kinderen geen realiteit. Oorzaken zijn soms zeer schokkend: hongersnoden, ziekten, armoede, kinderen die geen ouders hebben, gedwongen worden om op straat te leven of kinderen die kinderarbeid verrichten.

De Uitvinder ondersteunt maandelijks kinderen in een kindertehuis in Marokko, via project Held van stichting Trin, een stichting die zich bezig houdt met het uitstrekken naar de weduwen en wezen, zoals het Gods hartsverlangen is.

Kinderen die doelloos langs de straten zwerven, wil de stichting een warm thuis bieden. Een plek waar ze liefde en geborgenheid ontvangen en waar ze Jezus kunnen leren kennen.

De hulp die wordt geboden is in eerste instantie gericht op primaire voorzieningen zoals onderdak, eten, onderwijs en zo nodig medicatie.

Dit geeft de kinderen DAAR een kans op te groeien tot gezonde, verantwoordelijke individuen die volwassen zijn in Christus en kunnen voorzien in hun eigen noden, op elk gebied van hun leven.

Kinderen HIER

Elk kind heeft recht op ontplooiing!

Dit is niet voor iedereen als vanzelfsprekend. Het is in vele opzichten een voorrecht om hier een plaatsje te mogen hebben op deze wereldbol.

Wie zijn wij?

De Uitvinder is een kinderdagverblijf met een christelijk karakter. Voor zowel ouders die een geloofsopvoeding geven als ouders die geen geloofsopvoeding geven, kunnen wij als opvoeders op het christelijke kinderdagverblijf veel betekenen.

Naast het pedagogische beleidsplan is er de kennismaking met de basiswaarden van het geloof, waarvan naasten liefde een belangrijk gebod is. Dit is wat we de kinderen willen voorleven.

Contact leggen met kinderen op een ander plaatsje op deze wereldbol.

In de toekomst willen we met de kinderopvang, naast de financiële ondersteuning, ook materieel gaan ondersteunen. Door standaard met de kinderen eens per jaar een actie te houden. Dit leert de kinderen betrokken te zijn met naaste liefde. Maar ook willen we met de kinderen van HIER de kinderen DAAR leren kennen. Dit door middel van uitwisselen van brieven en tekeningen.